

Från Oskarshamns-Tidningen den 13 juli 1907.

Mordbrännare av försmådd kärlek?

Natten mellan den 8 och 9 dennes nedbrann med inventarier och allt, ett mindre boningshus, kallat Kilen, under Högsby prästgård.

Husets ägare, en fattig arbetareänka, som ej hade något försäkrat, gör en svår förlust. Änkan, som måste ensam sörja för sitt uppehälle, har en tid vistats i Högsby, där hon haft arbete. Huset har under denna tid stått obebott, varför mordbrand anses föreligga.

Vem gärningsmannen är, vet man ännu ej. Kvinnan har haft en fästman, med vilken hon för någon tid sedan blev oense, och man vill gärna rikta misstankarna åt det hållet, skrives till O-T.

Onsdagen den 24 juli 1907.

Den hemlighetsfulla branden i Högsby.

Polisförhör angående den för några dagar sedan timade branden i ett torpställe under Högsby prästgård, hölls av t.f. kronolänsman F.O. Gustafsson i lördags. Misstankar hade i orten starkt riktats mot en person, att ha anlagt elden. Den misstänkte, som samma natt branden skedde vistades ute, fick noga redogöra för sin vistelseort nämnda natt. Han uppgav, att han vid 8-tiden på kvällen lämnat sitt hemvist och besökte en person från Kolsrum, beläget omkring 3 km. från hemmet, vid kl. 9. En halvtimme därefter inträffade han i Staby, där han sammanträffat med tvenne personer, samt omkring halv 12 i Tingebro, där han skildes från den ena av sistnämnda personer och varifrån han begav sig till hemmet, som han uppnådde strax före kl. 12 på natten. Vid förhör med de personer, med vilka den misstänkte uppgav sig ha sammanträffat, bekräftades dessa hans uppgifter. Det av branden härjade huset, som var till grunden nedbrunnet kl. 12 på natten, måste således ha fattat eld ungefär vid 11-tiden. Det är beläget 3/4 mil från Tingebro och då tillryggaläggandet av vägen mellan nämnda platser torde kräva minst en timmes tid, kunde han vid tiden för brandens utbrott icke ha uppehållit sig vid brandstället, varför misstankarna mot honom tydligen äro ogrundade.

Det nedbrunna torpet, som ägdes av änkan Anna Svensson, hos vilken den misstänkte en tid innebott, var oförsäkrat och för tillfället obebott, skrives till O-T.

Från lördagen den 1 februari 1908.

Sistlidne tisdagsnatt nedbrann till grunden Kvillebro garveri, tillhörigt garvare Fahlström, branden började mellan 9 och 10 på kvällen.

En annan eldsvåda inträffade egendomligt nog samma natt och strax efter det ovannämnda garveri nedbrunnit.

Det var nu Fabrikör Winells garveri, beläget omkring 1 km. från det nedbrunna, som härjades av elden. Samhällets befolkning, vilka allmänt biträtt vid släckningen av det nedbrunna, blev nu oroad genom klämtning i kyrkklockorna mellan kl. 5 och 6 på morgonen.. Brandsprutorna blevo nu hastigt hitförda och elden släcktes raskt, endast en mellanvägg, jämte ett parti bark blev lågornas rov. Trolig orsak en gnista från barkmalningsmaskinen.